

2019

Jezelf vinden in verbondenheid

Aanbod voor jongeren



kapucijnenklooster
Meersel-Dreef

Jezelf vinden in verbondenheid

Voor jongeren



Een voorwoord bij deze brochure

In het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef willen we jongeren volop de ruimte geven om zichzelf te vinden in verbondenheid.

Je kan dit als enkeling, meelevend op het ritme van de kapucijnengemeenschap of als groep. Een groep kan aansluiten bij een franciscaans programma dat de broeders jou aanbieden of je kan terecht met je eigen programma.

Het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef herbergt een Franciscaans belevingscentrum waar je, welk programma je ook volgt, rustig kan worden en je laten bevragen of inspireren door de thematisch ingevulde ruimten.

Een verblijf in ons kapucijnenklooster zal een heuse ontdekkingsstocht zijn naar je diepe 'jezelf' en naar die Ene en Andere en de anderen waarmee je het leven beleeft.

Deze brochure wil je onze dagorde aanbieden, welke faciliteiten er allemaal mogelijk zijn, welke afspraken een verblijf met zich meebrengt, hoe je hier geraakt.

We bieden je deze brochure aan, opdat jij - als jongere, of jij die voor jongeren werkt en een christelijk-verdiepend programma wil samenstellen, - hier je gading vindt.

Vragen rond een verblijf hier, of een aangepast programma kan je stellen aan de gardiaan van het kapucijnenklooster.

- Mail: kenny.brack1@gmail.com
- Telefoon: 03/317.17.42.
- Facebook: kapucijnenklooster Meersel-Dreef

Inhoud

Dagorde	blz. 2
Faciliteiten en financieel	blz. 2
Als groep met je eigen programma komen	blz. 3
Aansluiten bij een Franciscaans programma (gegeven door de broeders zelf)	blz. 4
Afspraken voor in huis	blz. 10
Het bedevaartpark en haar omgeving	blz. 13

Dagorde

In het voorwoord kon je al lezen dat je op verschillende manieren kan verblijven in het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef. Jezelf vinden in verbondenheid kan je hier maw door middel van een aantal formules.

We gaan er wel van uit dat je tijdens je verblijf deelneemt aan de algemene omkadering van de dag. Of toch tenminste aan een deel ervan, moest het 'vroeg' gedeelte echt te vroeg blijken voor jou. De algemene omkadering behelst het dagritme van de plaatselijke kapucij-nengemeenschap, want uiteindelijk ben je te gast in het klooster en deel je in het leven. De tijdstippen waar puntjes staan worden ingevuld naargelang het programma dat je volgt.

Structuur van een weekdag

06.55 uur	Eucharistieviering + lezingendienst
07.45 uur	Morgengebed
08.00 uur	ontbijt
08.30 uur
12.00 uur	Middaggebed
12.15 uur	warm middagmaal
13.00 uur
15.30 uur	mogelijk vieruurtje
17.45 uur	Avondgebed
18.15 uur	avondmaal
19.00 uur	journaal
19.40 uur



Faciliteiten en financiële bijdrage

Hierbij vindt u de financiële bijdrage voor één dag of een verblijf vanaf twee dagen in het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef.

Deze financiële bijdrage dekt de kosten die 'verblijven' met zich meebrengt. Bijvoorbeeld: het eten, vieruurtjes, welkomstdrankje, eventuele overnachting, het onderhoud van het gebouwencomplex. Weet wel: over alles valt redelijk te praten.

Voor een verblijf van **één dag** is de bijdrage € 20 per persoon.

Voor een verblijf van bijvoorbeeld **twee dagen** is de bijdrage € 40 per persoon.

Dit is echter een afronding omdat het er vanaf hangt 'hoe' je hier je verblijf samenstelt.

Hierover meer, als je verder in de brochure bladert.

ALS GROEP MET JE EIGEN PROGRAMMA NAAR HET KAPUCIJNEN-KLOOSTER VAN MEERSEL-DREEF KOMEN.

Wij heten klasgroepen hartelijk welkom in ons klooster. Je kan gerust je eigen programma doen inpassen in het 'kader' dat op de bladzijden hiervoor aangegeven werd.

Ook wat maaltijden betreft kunnen er (alternatieve) afspraken gemaakt worden.

Bij de paters (de zevenster)
www.zevensterbijdepaters.be

Omdat Meersel-Dreef met het Mariapark een druk bezocht bedevaartsoord is, hebben we het geluk een taverne op het kloosterdomein te hebben.

Op de site die je hierbij vindt, kan je eens neuzen in het menu. Qua prijzen en het hoe en wanneer kunnen we samen overleggen. Deze formule kan interessant zijn als de groep te groot is om aan de kloostertafel mee aan te schuiven en je niet in de mogelijkheid bent om je eigen plan te trekken.

In de schuur of 't Piozaaltje

In de Boerenschuur, waar het voor de kapucijnen ruim 400 jaar geleden begon, kan je heel wat versleuren en verzetten qua tafels en stoelen en banken. Er is tevens eetgerei voorzien, waardoor je gerust je plan kan trekken qua maaltijden.

De schuur kan voor je eigen programma gebruikt worden als animatie- of vormingsruimte en je kan ze inrichten als eetzaal. De mobiele keuken, die we je ter beschikking stellen, geeft je de gelegenheid om je eigen bereidingen te maken. Alhoewel het een schuur blijft, hebben we ze toch in de mate van het toelaatbare opgewaardeerd tot polyvalente zaal.

In het Piozaaltje kan je tevens je plan trekken qua vorming en maaltijden. Ook hier kan de mobiele keuken een middel zijn om zelf in je maaltijden te voorzien.

Bij het gebruik van bovenstaande lokalen vervalt de financiële bijdrage per persoon en is je bijdrage per dag € 80 en een klein supplement voor het overnachten.



Samen eten met de broeders

Wanneer de groep niet heel groot is, is de meest voor de hand liggende formule dat je mee aanschuift aan de eettafel van de broeders kapucijnen. De financiële bijdrage aangegeven onder 'faciliteiten en financiële bijdrage' is hier dan van kracht.

AANSLUITEN BIJ HET FRANCISCAANS PROGRAMMA VAN HET KAPUCIJNENKLOOSTER VAN MEERSEL-DREEF

Als enkeling

Wanneer je als enkeling nood hebt aan enkele dagen stilte en herbronning, gebed en verdieping kan je zonder probleem aansluiten bij het dagritme van de plaatselijke kapucijnengemeenschap.



Hou er wel rekening mee dat de kapucijnengemeenschap een actieve en geen contemplatieve gemeenschap is, waardoor een voltallige bezetting in de gebeds- eet- en andere momenten niet altijd gegarandeerd is. Maar als sabbatgast, stilte-gast, religieus zoekende gast of wat dan ook... is het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef de geschikte plaats om te delen in het leven van franciscaans levende broeders. Het Franciscaans belevingscentrum dat zich in hetzelfde gebouw bevindt, het Mariapark dat als een groene spirituele long aan de overkant van de straat lonkt en onze kloostertuin die volledig tot jouw beschikking staat, zijn bijkomende troeven voor een diepgaande persoonlijke herbronning.

Ook wanneer je als jongeman met de vraag zit of het religieuze leven op franciscaanse leest iets voor jou is, ben je van harte welkom om enkele dagen mee te leven en te proeven van het eenvoudige kapucijnenleven. Als je het wenst, kan je met de gardiaan van het klooster of met een andere broeder hierover in gesprek gaan. Aarzel dus niet om het ons op de 'broeder af' te zeggen als je wenst te onderscheiden waar het op aankomt.

Als groep

Het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef kan een franciscaans vormingsprogramma op maat van jongeren aanbieden. De thematieken komen het beste tot hun recht tijdens een meerdaags (best minstens 3 dagen) verblijf in het kapucijnenklooster. Op die manier kan, wat aangereikt wordt, rustig binnensijpelen in het leven van de jongeren. Het vormingsaanbod is ideaal voor middelbare scholieren.



Er zijn driedaagse pakketten voor 14-15-16 jarigen. Voor 17-18 jarigen kan er ook een 3 daagse aangeboden worden. De driedaagse voor de 16 jarigen wordt dan verder uitgediept. Dit kan enkel als de groep van 17-18 jarigen hetzelfde programma al niet heeft gevolgd op 16 jarige leeftijd.

De groep bestaat idealiter uit maximum 16 en minimum uit 8 jongeren.

DE EIGEN FRANCISCAANSE PROGRAMMA'S
VAN HET KAPUCIJNENKLOOSTER VAN MEERSEL-DREEF
VOOR EEN GROEP JONGEREN

TITEL MEERDAAGSE :

Jij bent iemand

OMSCHRIJVING:

Deze 4 daagse is bestemd voor jongeren van ± 16 jaar. We denken dan aan jonge mensen die willen zoeken hoe ze zelf in elkaar zitten, er graag iets mee willen 'doen' en liefst niet teveel gehinderd worden door allerlei remmingen. Ze willen iemand worden die 'telt'. Vanuit onze optiek willen we onze jongeren God laten ontdekken als een belangrijke aanwezigheid tot 'geluk' in hun leven. Natuurlijk moeten ze dan eerst zichzelf leren tegenkomen ... het onkruid in zichzelf leren ontdekken, vooraleer ze tot volle bloei kunnen komen. Het onkruid staat gelijk aan de schaduwkanten. In Lc. 14,12 of Mt. 13,28-30 nodigt Jezus uit om met je eigen onkruid te leren leven. Je mag fouten hebben, maar je moet ze wel zien.



Wanneer je wil groeien en je ziet je kleine kanten, of je schaduwkanten niet, dan leef je niet in je eigen realiteit en ga je ook voorbij aan je eigen seksualiteit. Je zou zo een schaduw van jezelf kunnen zijn of worden.

Hoe kom je nu jezelf tegen? Kort gezegd: spring in de afgrond van je eigen ziel. Doorheen je eigen zonden kom je God tegen. Als je springt in je ziel en je bent beneden, dan vind je de ladder wel om opnieuw op te klimmen maar ... nu naar God.

Dit is een paradox ... ik kan pas opstijgen, als ik heb leren afdalen. Zo ervaar ik mijn eigen waarheid, door open te staan voor God. En wanneer ik opensta voor God, dan verruim ik mijn eigen willetje; mijn eigen willetje dat gevormd is in mijn kinderjaren. In mijn kinderjaren heb ik overlevingstechnieken ingebouwd om er te geraken; en soms is dit scheefgegroeid. Door af te dalen in mijn ziel en door bij God te komen, kan ik dit nu terug in evenwicht brengen.

Het is **nu** zo, dat wij als mens onszelf onbewust nogal eens in 't middelpunt plaatsen van heel het gebeuren rondom ons. Mensen die dit doen, hebben geen oog voor hun minpunten. Iemand die oog heeft voor zijn minpunten, is op slag een stuk nederiger. Iemand die zijn minpunten ziet, is ook in staat om zich ermee te verzoenen. Zo iemand is ook in staat om zichzelf te relativieren en zichzelf los te laten. Iemand die zich in het middelpunt van de belangstelling zet, die zit in feite gevangen in zichzelf. (Ps. 119,71-73)



Vrouw Holle. Het verhaaltje van Vrouw Holle toont duidelijk aan dat je dient af te dalen in jezelf om je eigen zwakke kanten te ontdekken. Dat afdalen blijkt in het verhaal DE voorwaarde te zijn om andere mensen in onbevangingheid te kunnen ontmoeten.

Je inhalen met je eigen donkerte is op die manier noodzakelijk. Want enkel in die donkerte zal je de verlichtende God tegenkomen. Die verschijnt zeker. En dan ... op dat moment ... ervaar je een gevoel van 'gedragen' worden.

Vrouw Holle of de Germaanse godin 'Hulda' staat voor het moederlijke in God.

Holle wordt gezien als: de innerlijke wereld van God, die je ontdekt door in je eigen put te springen.

jij bent iemand - jij hebt een eigen spiritualiteit

Ieder van ons heeft een eigen spiritualiteit. Een spiritualiteit van diep uit onze binnenkant. Dat is dus: beneden. We gaan onszelf heel goed ontdekken, we gaan onze bron ontdekken. Dit is iets heel anders dan onze gewone manier van leven. Daar is het soms droog en leeg. Door echt af te dalen kom je aan de bron. Dat is regelrechte vernieuwing van jezelf. Die bron gaat veel dieper dan je normaal levenspatroon. Je dient daarvoor te vertrouwen en je toe te vertrouwen. Die twee bewegingen gaan samen met 'loslaten' en 'laten gebeuren'. God laten doen in je binnenste. God roept je tot / dit is het tegenovergestelde van het gedoodverfde 'eigen initiatief'...

Iemand die ingaat op God die roept, is geHOORzaam. Indien je dit niet bent, vertelt het verhaal van Vrouw Holle waar je uitkomt.

Het luie meisje staat daarvoor symbool. Ze blijft steeds stilstaan bij haar eigen gedachten en gevoelens. Ze wordt bespot en gestraft. Maar het vlijtige meisje komt er ... doorheen mislukking en twijfel ontdekt ze wie ze is ... ten volle.

Het vlijtige meisje vertrouwt zich toe / ... vertrouwt zich toe aan God.

Ik vertrouw mijn opvliendheid toe aan God; zo leer ik ontdekken waarom ik opvliend ben ... waarom ik ergens bang voor ben. En als ik het opdraag aan God dan wordt ik rustiger. (Ps. 23,4 / Ps. 118,6)

Fouten beheersen of fouten erkennen?

De grote fout die veel mensen maken is dat ze hun fouten leren beheersen. Je fouten moet je ERKENNEN en AANVAARDEN. Enkel als je dat kan, kan je er aan beginnen werken. Als je ze 'beheerst', dan stamp je ze weg. Als je eraan werkt, dan brengt dat vrolijkheid met zich mee ... want je bent verlangend aan het leven ... je geniet van beterschap.

Heb ik bevestiging nodig - of: SOLO DIOS BASTA ?

Wat we ons hier nog kunnen afvragen is of, na onze ontdekkingstocht, God genoeg is om ons op de been te houden of heb ik constant bevestiging nodig om op de been te blijven. Indien het laatste het geval is, hoe ernstig neem ik dan Psalm 23,1?

Want ... als ik bevestigd wil worden ... WAT moet er dan bevestigd worden? Een ideaalbeeld van onszelf? De vraag daarbij is dan: ben ik dat?

Misschien is ons diepste ik wel iets totaal anders dan hetgeen ik bevestigd wil zien?

Wie IK ben...daar vinden we nog niet te vlug een antwoord op. Het meeste ben je nog 'jezelf' als je steeds in staat bent om verzoend te worden met de wonden die je in je binnenste hebt. Een geheel mens, is zichzelf! Alle maskers vallen dan af.

IK - ANDEREN - GOD

Op deze wijze willen we onze jongeren hun eigen spiritualiteit leren ontdekken. Dat ze mogen ontdekken dat ze IEMAND zijn. Maar wel op de manier zoals we hier beschreven hebben.

Ze zullen afdalen in hun eigen diepste ik - en dan de relatie kunnen aangaan, doorheen hun eigen onaffe kanten, met de ander. En ze zullen leren ontdekken hoe God daarbij een hoofdrol speelt.

DOELGROEP:

**klasgroep - jongerengroep
van de leeftijd van 16 jaar**

BEZINNINGSLIEDER:

**br. Kenny Brack OFM-Cap. (Gardiaan)
Met eventueel de leerkracht
of de jongerenbegeleider die ondersteunt**

TITEL MEERDAAGSE:

De zoekende volger

OMSCHRIJVING



Bedoeling van deze 3 daagse is, om met de groep jongeren af te tasten hoe een deeltje van Franciscus - ' zijn levensverhaal - gelegd naast enkele Bijbelfragmenten - ook 'hun' verhaal is of kan worden.

We tasten ook de groei af in onze 'verwondering' ... dit om uiteindelijk innerlijk zo ver te geraken dat we een zonneliel kunnen schilderen.

Per dag streven we een doelstelling na in onze opbouw:

Deel 1:

- Inzien dat wanneer je spreekt over Jezus volgen, dit een situatie is van vroeger die je naar het hier en nu haalt, ; naar waar jij als levend mens bestaat.
- Inzien dat wanneer Jezus zegt: "kom en volg mij", **dat** dit **dan** iets heel lichamelijks is. (verhaal van de rijke jongeling): je volgt **een mens**, ; dit is niet hetzelfde als een verhaal volgen!!!!
- Inzien dat voor 'volgen' een groot vertrouwen nodig is.
- **Inzien dat vertrouwen op iemands stem soms heel moei-**

lijk is en toch aantrekkelijk.

- Ontdekken dat stoorzenders vlug verwarring zaaien.
- Ertoe komen dat jongeren zich afvragen 'hoe' hun volgen dan kan zijn in hun leven.

Deel 2

Ontdekken:

- dat we een bepaald beeld hebben over onszelf;
- dat we een opdracht hebben in het leven ... een doel ... een bestemming;
- dat er een God is die ons droomt
- dat we uniek zijn
- dat we ons mogen afvragen welk beeld God van mij heeft
- dat we mogen geloven dat God ons ziet in de spiegel van ons leven (spirit. Fr. & Cl.)

Deel 3

- Ervaren dat het noodzakelijk is om aan de derde verdieping van ons bestaan te raken om zo een evenwichtig en dankbaar mens te worden ... de verwondering.
- Ontdekken dat er meer is in het leven dan: moeten - kunnen. Er is ook zoiets als MO-GEN.
- Franciscus uitte zijn verwondering in zijn zonnelied.... Hoe wij dat ook kunnen en de diepste leefkern van ons bestaan aanboren.

ervaren op het spoor komen

Deel 4

- Aan de slag gaan met de geloofskaart; met andere woorden: waar sta ik in mijn geloof?
- Per 2 op tocht gaan met enkele vragen en uitdagende stellingen.
- Franciscus van Assisi goed leren kennen.

DOELGROEP:

**klasgroep - jongerengroep
van de leeftijd van 17 jaar**

BEZINNINGSLIEDER:

**br. Kenny Brack OFM-Cap. (Gardiaan)
Met eventueel de leerkracht
of de jongerenbegeleider die ondersteunt**

AFSPRAKEN VOOR IN HUIS

Meestal roept het lijstje met afspraken iets ‘afknottends’ op, omdat er nogal eens vermeld staat wat er allemaal ‘niet’ mag. We hebben niet direct de bedoeling om dat gevoel op te roepen, maar helaas kunnen we niet anders dan met elkaar rekening houden als we samenleven. Wij durven vragen de regels van het huis te respecteren. Op die manier keer je achteraf ook blij naar huis terug en kijken de broeders en hun medewerkers met plezier terug op jullie verblijf.

- Bij gebruik van (een) gastenkamer(s) dient u een lijst met de namen en de geboortedatum van de aanwezigen, samen met de kamerbenaming te overhandigen aan broeder gardiaan of degene die hem vervangt. (Dit geldt voor een groepsverblijf - wanneer je alleen bent, schrijven we het zelf wel op bij jouw arriveren).
- Tijdens je verblijf doorkruis je, in normale omstandigheden, sowieso de leefruimten van de kapucijnenbroeders. Moest jouw verblijfsformule dit hebben verhinderd, dan kan je dit altijd aanvragen bij de gardiaan.
- Er is WIFI in huis en je mag daar gebruik van maken. De inlogcode vind je op je kamer.
- Voor en na jouw verblijf worden de kamers en de andere ruimten die je hebt gebruikt, schoongemaakt. Mogen we er wel op rekenen dat je alles bezemschoon hebt gemaakt?
- Werp niets in de toiletten, douches, wastafels of andere afvoeren (ook geen maandverbanden, tampons, luiers, inlegkruisjes, ...). Daar dienen vuilnisbakken voor.
- Het KB van 19 januari 2005 legt een algemeen rookverbod op in gebouwen die meerdere mensen gebruiken. Je kunt enkel roken in open lucht aan de voorkant van het gebouw (de straatkant).
- Het meubilair van binnen gebruiken we niet buiten.
- Wanneer je zelf schade opmerkt aan de infrastructuur, appreciëren we het enorm wanneer je dit meldt.
- Breng geen kleefband, spijkers, nietjes of speldjes aan op meubilair, muren en deuren, ... zowel binnen als buiten.
- Gebruik de verwarmingstoestellen enkel waarvoor ze dienen, ... dus niet als zitbank.
- Vuilnis kan je achterlaten in de container die zich op de oprijlaan naar de boerenschuur bevindt.
- Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor je materialen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om diefstal te voorkomen. Het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke materialen.

- Het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef omvat niet enkel de woonplaats van broeders en een gastenverblijf. Op het uitgestrekte domein bevindt zich ook een bedevaartpark en een franciscaans belevingscentrum. Tevens komen hier weleens mensen om 'stiltedagen' te beleven en mee te leven met de broeders. Wanneer je als groep te gast bent, is het normaal dat je met elkaar communiceert, maar hou het zo stil mogelijk.
- Wil tijdens uw verblijf de energiekosten niet de hoogte injagen. Bij het verlaten van je kamer doof je het licht. Als je het raam openzet, draai je de verwarming dicht. Ook in het lokaal dat je gebruikt, laat je niet onnodig de verlichting en de verwarming branden.
- Normaal gezien zijn de matrassen beschermd met een matrasbeschermer. Wanneer je in groepsverband komt, voorziet de gebruiker zelf in bedlinnen (hoeslaken, kussensloop, lakens, dekbedovertrek of slaapzak). Bij een afzonderlijke gast zal het bed volledig opgedekt zijn. Dit kan ook bij groepen, maar dan spreken we dit af. Op elk bed vind je een matras, een dekbed en een kussen.
- De kasten, bedden en matrassen, stoelen en tafels worden niet verplaatst.
- Eten en drinken doen we niet op de gastenkamers.
- Wil je als groep voetballen of iets dergelijks, dan kan dit op het KLJ -pleintje (als de jongeren er zelf geen gebruik van maken) of op het domein van de zevenster. Het mag – absoluut niet in de tuin van het kapucijnenklooster en ook niet in het bedevaartpark.
- Rondom het kapucijnenklooster is er parkeergelegenheid genoeg. Gebruik de plaatsen waar 'parking' duidelijk is aangegeven.
- Wanneer je als groep logeert en je regelmatig binnen en buiten wil lopen, dan neem je bij voorkeur steeds dezelfde trap, namelijk degene die uitkomt op de gebedsruimte van de broeders. Beneden aan de trap ga je naar rechts en je komt aan een buitendeur. Via deze aangegeven weg loop je niet door het belevingscentrum en moet je niet onnodig door de woonruimten van de broeders lopen.
- Er is een lift aanwezig, die mag gebruikt worden. Hij bevindt zich eveneens schuin tegenover de gebedsruimte van de broeders.
- Op een deel van het gelijkvloers bevindt zich het franciscaans belevingscentrum. De lokalen die gebruikt worden zijn speciaal ingericht en spelen thematisch in op ervaringen van de bezoeker. Als gast mag je ook onbeperkt binnenlopen in het belevingscentrum en je laten raken. Praat er niet; laat de omgeving tot je spreken.
- Verloren voorwerpen worden door ons 2 maanden bijgehouden. Ze worden enkel op aanvraag terugbezorgd. Daarna worden ze - bij voorkeur - geschonken aan een sociaal project ofwel richting containerpark afgevoerd.
- Kopieën kunnen tegen betaling en in beperkte oplage genomen worden.

- Bij het verlaten van het kapucijnenklooster dien je dit na te zien:
 - Zijn de vensters dicht?
 - Zijn de radiatoren uitgeschakeld?
 - Zijn de lichten uit?
 - Zijn de gebruikte toestellen uitgeschakeld?
 - Zijn de papier- en vuilbakken geledigd?

HET BEDEVAARTPARK EN HAAR OMGEVING



Sinds 1895 is het Mariapark met de Lourdesgrot zowel in België als in Nederland een bekend bedevaartsoord.

De verschijning van Maria in Lourdes (Frankrijk) in 1858, bracht ook in Meersel-Dreef een ongeziene Mariadevotie op gang.

De kapucijnen speelden hier graag op in en 'Onze Lieve-Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef werd de spil van de devotie aan de grens. Het bos tegenover het klooster, dat aanvankelijk dienst deed als kloostertuin, kreeg een nieuwe bestemming als devotiepark.

Pater Jan Baptist Rutten had beloofd een Lourdesgrot op te richten indien hij veilig en wel zou terugkeren van een missie in Punjab (Pakistan). En hij hield zich aan zijn belofte. Al in juni 1895 werd de eerste steen van de grot gelegd. Ondanks enkele instortingen werd ze al in september van dat jaar voltooid. Van toen af was het kloosterpark niet langer de privé-tuin van de kapucijnen, maar werd het park voor iedereen toegankelijk.

Naar aanleiding van de oprichting van de Mariagrot werd meteen ook de nieuwe gilde van Onze-Lieve-Vrouw in het leven geroepen. Deze gilde moest instaan voor het organiseren van bedevaarten en het onderhoud van de grot. Op 20 oktober 1895 gebeurde de plechtige inwijding van de nieuwe Mariagrot door de bisschop van Lahore (Pakistan). Een jaar later werd een kruisweg toegevoegd. In 1951 werden de oorspronkelijke voorstellingen vervangen door beelden van de hand van kunstenaar Jef Jacobs uit Mechelen.



Verschillende wandelroutes :

zoek op Google: Wandelen nabij Meersel-Dreef

Verdere omgevingsinfo:

Zoek op google: www.hoogstraten.be

