

# 1. Pakket 1; Pasen

## 1.1. Achtergrond bij Pasen

Pasen is het belangrijkste feest voor de christenen, zowel voor de Rooms-katholieke Kerk waar wij toe horen als voor de orthodoxe gemeenschappen, de protestantse gemeenschappen... Pasen is een universeel hoogfeest voor de christenen.

Dit hoogfeest brengt ons naar de kern van ons geloof. Het geloof dat God de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden naar de wereld, Jezus komt te lijden in deze wereld en sterft in liefde voor de zonden van de wereld.

Pasen brengt het mooiste van ons geloof aan het licht, maar ook het meest mysterieuze. Het wordt dan ook met reden het paasmysterie genoemd. Wat er die dagen gebeurd is in die grot in Jeruzalem waar Jezus begraven lag, gaan we nooit onder woorden kunnen brengen.

Dit brengt een enorme moeilijkheid met zich mee in functie van catechese.

Hoe kunnen we aan een kind dat nog geen abstraherend besef heeft iets uitleggen dat we zelf niet begrijpen omdat het zulk een mysterie is dat het ons allemaal overstijgt?

Belangrijk hierbij is dat het niet ons doel is het mysterie te doorgronden. Dit mysterie valt niet te begrijpen en dat beamen we elke keer we in de kerk zijn om Eucharistie te vieren. Tijdens de eerste communie komt dit ook aan bod net na de consecratie van brood en wijn, dan zegt de priester: "*Verkondigen wij het mysterie van ons geloof*", de aanwezige gelovigen antwoorden daar op: "*Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt*". Het mysterie is wat ons geloof verdiept en tot bij God brengt, het mag dus geen basishouding zijn om het mysterie uit te leggen doorheen een catechese.

Wat we wel kunnen doen is jongeren en kinderen bekend maken met de verrijzenisverhalen uit de Bijbel. Als ze op een vroege leeftijd bekend raken met deze teksten komt dat hun later geloofsleven enkel maar ten goede.

Om al deze bovenstaande redenen lijkt het mij daarom belangrijk dat we hen initiëren in de verrijzenisverhalen zoals de Bijbel ze ons aanreikt. Een ander belangrijke pijler waar we aan moeten bouwen is die van de '*ervaring*'. Kinderen moeten kunnen ervaren dat catechese meer is dan alleen maar een lesje, daarom willen we hen God en de Schrift doen ervaren.

Dat het paasmysterie hen allen tot vreugde mag zijn.

## 1.2. Inhoud van het catechesepakket en verantwoording werkvormen

### 1.2.1. Bekijken van een filmfragment

De eerste communicanten bekijken een geanimeerde film van vier minuten over het paasmysterie.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=TtcdKEfDaUQ>

Ik kies hier uitdrukkelijk voor een geanimeerde film omdat dit meer gaat aanspreken dan een lezing. Zelf lezen is nog moeilijk, toch zeker de Bijbel, en niet iedereen beschikt thuis over een kwaliteitsvolle kinderbijbel.

### 1.2.2. Maken van een paaseitekening

De kinderen krijgen een paaseitekening zoals ze in bijlage 1 te vinden is. De ouders vertellen hun kinderen dat Jezus leeft. Wat betekent het voor jou om te leven? Wat vind jij belangrijk? Teken dat in het ei.

Onderaan het ei schrijven de ouders de woorden '*Jezus leeft*'.

Als ze dat gedaan hebben kunnen ze het in huis ophangen, aan de paasboom hangen of aan het raam hangen. Hier sturen ze dan een foto van door naar de catechisten.

Tekenen is voor veel kinderen een manier om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Voor ons als catechist is dat dus een enorm dankbare methode om moeilijke zaken voor hen begrijpelijk en leefbaar te maken.

### 1.2.3. Afsluiten met een lied

Kinderen zingen graag, veel en spontaan. Zingen is een vorm van uitdrukking die de meesten van ons verleerd zijn tijdens de adolescentie. Het is echter een heel zinvolle en sterke manier om ons uit te drukken, ook over dagelijkse dingen.

Wanneer een kind zingt dan heeft het daar verschillende redenen toe, wanneer een christen zingt is dat met een duidelijke reden. We willen God loven en danken. Doorheen de zang komen we tot bij God. Voor joden en christenen is daar zelfs in de Bijbel een heel boek aan gewijd. Het boek Psalmen bevat 150 liederen en in de andere boeken staat er vaak hoe een profeet begint te zingen voor God.

Een christen is niet vies van eens te zingen, dus onze kinderen ook zeker niet!

In bijlage 2 vindt u de teksten van het liedje '*De vrouwen hebben het gezien*' op het YouTubekanaal van de pastorale eenheid vind je hier een gezongen versie van: