

Evangelie: Lc. 15, 1-7

Alle tollenaars en zondaars kwamen naar Jezus luisteren. De farizeeën en de wetsleraren klaagden daarover. Ze zeiden: 'Jezus gaat om met slechte mensen, en hij eet zelfs met ze!' Daarom gaf Jezus dit voorbeeld. Hij zei: 'Stel dat je honderd schapen hebt, maar je raakt er één kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat ene schaap zoeken totdat je het vindt. Als je het schaap gevonden hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. Thuis roep je de burens en je vrienden. En je zegt: 'Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.' Luister naar mijn woorden: Zo is het ook met God in de hemel. Hij is heel blij met één slecht mens die zijn leven verandert. Meer nog dan met 99 goede mensen die hun leven niet hoeven te veranderen.

Vraagjes om over na te denken

1. Wat vertelt Jezus over de Goede Herder?
2. Wie is de Goede Herder denk je?
3. Jezus zegt dat God blij is als 1 mens zijn leven betert. Wil jij je leven beter maken? Hoe wil je dat doen?